

Dit is een stad van bomen

Laurence Vielle en Aurélien Dony

Dit is een stad van bomen
en het is Brussel en het is Namen
het is Knokke Charleroi Blankenberge
het is Antwerpen en Aarlen
Vancouver en Rotterdam
dit is een stad van bomen
jij bent het ik een boom
een boom nog een boom
het zijn eerst de bomen
die deze stad bewonen`
de boom voor jou
de boom voor mij
wij voor de bomen
het bomenvolk bewoont de stad
Bomen en geen dwergen
of beleefde hovelingen
geen bomen van latwerk
geen bomen voor hondenpis
geen bomen bedacht door gladde koppen
die omheinde parken ontwerpen
met een plaats, nummer en halsband voor elke boom
geen verdorde, eenzame, sombere bomen
Bomen als... weet je wel...?
En we ontmantelen de betonlaag die de aarde verstikt

macadam opbreken asfalt verpulveren
bitumen vermalen teer oplossen
we slaan het wegdek stuk
en planten daar en daar
volop en in veelvoud
een boom een boom een boom
een boom nog een boom
en we lopen waar de bomen
aanvaarden dat we lopen
en we kijken hoe de bomen de stad bewonen
want echt waar de bomen weten
hoe goed te leven
hoe lucht te vernieuwen
hoe samen te werken en zwakken te helpen
hoe ondergronds wortels verstrengelen

dit is een stad van bomen
en onze huizen zijn daar,
genesteld in de kieren
van een stad bewoond door bomen
De bomen zijn onze bewakers onze leraren
wij zijn hun leerlingen
dit is een stad van bomen
onze grond is hun humus
we worden weer bescheiden
door met bomen om te gaan
en alle steden op aarde
raken elkaar met kale takken
met groene takken met open takken
Dit is een stad van bomen
broeder-bomen
die met hun wortels
je pijn verknopen in hun kracht
en je verlies verzachten
met de wijsheid om er niet aan kapot te gaan
Dit is een stad van bomen
die niets zeggen
alleen dat ze goed groeien
en met hen de vogels komen
en insecten, wilde dieren
En onze paden lopen samen in schoonheid
in hun bandbreedte van bomen
We leren onze kinderen
met de bomen te leven
de hele wereld leeft met de boom
het water dat overvloedig valt
onder de poreuze aarde ruist
van het boomvolk
Ja een stad van bomen
waaronder Brassens en Beaucarne
worden geboren
dichters en gekken
mannen vrouwen en kinderen
met heldere ogen door de hemel van
doorschijnende bladeren
zonnen stralen door het gewei
Dit is een stad van bomen
om in jouw stad te planten
om te zaaien op de paden van de lanen
een stad van bomen

een gedicht op de lippen van de stad van morgen